

Onder de foto's kun je het verhaal 'De boot van Sinterklaas' lezen. Dat is geschreven door Rian Visser en komt uit het kinderboek 'Een echte sneeuwman'. Zie voor meer info: [www.rianvisser.nl](http://www.rianvisser.nl). De foto's zijn van Inge Heuvel – van Schaijck

# Heb je het al vernomen? De Sint is weer in 't land!



Vandaag komt Sinterklaas bij ons met de boot, zegt papa. Gaan jullie mee kijken? Ja! roepen Katinka en Boris. Ze gaan met papa naar buiten. Naar de rivier.



Er staan al een heleboel kinderen te wachten. Ze kijken naar de brug. Zien jullie de boot al? vraagt papa. Ja! roept Katinka. Ik zie hem!  
Er vaart een kleine boot onder de brug. Met vier zwarte Pieten erin. Ze zwaaien. En ze lachen. En ze doen gek.



Waar is Sinterklaas? vraagt Katinka. Ik zie hem niet! Misschien is hij zeeziek, zegt papa. Dan is hij vast in zijn bed gebleven. Katinka kijkt papa geschrokken aan.



Ik maak maar een grapje, zegt papa. Dit is nog niet de échte boot van Sinterklaas. Het bootje vaart naar de kant. Twee Pieten klimmen op de rand van de boot en delen snoep uit. Katinka krijgt een handvol pepernoten.



Boris mag ook. Maar hij durft niet. Boris is bang voor zwarte Pieten. Daarom geeft zwarte Piet de pepernoten aan papa. Mmmm, lekker! Van papa lust Boris ze wel. Tuuuut! Tuuuut! horen ze plotseling. De brug gaat open. Er komt een grote boot aan. Hij is versierd met gekleurde vlaggetjes. Dat is wél de boot van Sinterklaas, zegt papa. Ik zie hem al! roept Katinka.



Sinterklaas staat op het dek en wuift. Dag kinderen! Katinka en Boris zwaaien terug. Er zijn een heleboel zwarte Pieten op de boot. Ze dansen. En ze maken muziek. Er zijn zelfs zwarte Pieten boven in de mast geklimmen.



Is dat niet gevaarlijk? vraagt Katinka. Jawel! zegt papa. Maar Pieten kunnen goed klimmen!



Ze klimmen ook op het dak om cadeautjes door de schoorsteen te gooien. Ook bij ons? vraagt Katinka. Misschien wel, zegt papa. Vanavond mogen jullie je schoen zetten. En wie weet doet zwarte Piet er wel iets in!